

# **ZEVEN BRIEVEN** UIT DE **WERELDKERK**

## in de veertigdagentijd

### **Veertigdagentijd**

De veertigdagentijd is de periode waarin de kerk wereldwijd toeleeft naar Pasen, het feest van de opstanding van Christus. Traditioneel is dit een tijd van bezinning, bekering en gebed. We staan stil bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus en we denken na over de manier waarop we zelf in het leven staan. De veertigdagentijd begint op 22 februari (Aswoensdag) en eindigt op zaterdag 8 april (Stille Zaterdag). Daarna vieren we Pasen: de Heer is opgestaan!

### **Zeven brieven in de veertigdagentijd**

Het boek *Zeven brieven uit de wereldkerk* is uitstekend geschikt om te lezen in de veertigdagentijd. In een schema (zie volgende pagina) hebben we uitgewerkt hoe je de zeven brieven kunt gebruiken in deze periode. In de week voorafgaand aan de veertigdagentijd (week 7) lees je alvast het Woord vooraf en de Inleiding. Daarna lees je wekelijks één van de zeven brieven (en de reacties daarop). Zo word je in zeven weken tijd bemoedigd én uitgedaagd door broers en zussen uit de wereldkerk om je christen-zijn in het dagelijks leven vorm te geven.

### **Aan de slag**

Zorg voor een vast moment in de week om met het boek aan de slag te gaan. Heb je een volle agenda? Dan kun je het leeswerk opdelen: lees de ene dag een brief vanuit de wereldkerk en de andere dag de reactie vanuit Nederland (en eventueel de verwerkingsvragen). Probeer in elk geval elke week de tijd te nemen om een brief én de bijbehorende reactie te overdenken. Ben je onderdeel van een kring of bijbelstudiegroep? Je kunt natuurlijk ook samen het leesplan doorlopen en eventueel op vaste tijdstippen een korte bespreking houden en samen met elkaar bijbellezen en bidden.

Een gezegende veertigdagentijd toegewenst!

Wouter van Veelen

# Leesrooster veertigdagentijd

Week	Leeswerk	Toelichting
Week 7 (13 feb. – 19 feb.)	Woord vooraf en Inleiding	Volgende week begint de veertigdagentijd. Lees deze week alvast het Woord vooraf en de Inleiding. Wat is jouw persoonlijke leerdoel in de veertigdagentijd?
Week 8 (20 feb. – 26 feb.)	Brief 1	Deze week gaat het over 'secularisatie van het hart' in Colombia én Nederland. Hoe herken jij dit in je leven?
Week 9 (27 feb. – 5 mrt.)	Brief 2	'Leidinggeven in crisistijd' is het thema van de tweede brief. Wat vind je van de manier waarop christenen in Beiroet omgaan met lijden en tegenslag?
Week 10 (6 mrt. – 12 mrt.)	Brief 3	De derde brief gaat over de plek van de Bijbel in ons leven, persoonlijk en als gemeente. Op welke manier voelde jij je aangesproken door dominee Kabongo?
Week 11 (13 mrt. – 19 mrt.)	Brief 4	Deze week krijg je een inkijkje in onze Nederlandse 'koude' cultuur. Wat doe je met de oproep van Jor-El Saeroon om warme vriendschappen aan te gaan?
Week 12 (20 mrt. – 26 mrt.)	Brief 5	Ds Robert Setio uit Indonesië snijdt een uitdagend onderwerp aan: kun je als kerk samenwerken met mensen van andere religies? Met welke les(sen) ga jij aan de slag?
Week 13 (27 mrt. – 2 apr.)	Brief 6	Ook in India hebben kerken moeite om hun kinderen en jongeren vast te houden. Wat vind je van de ideeën en tips die ds Lungawiruol Khawbung vanuit zijn ervaring aandraagt?
Week 14 (3 apr. – 8 apr.)	Brief 7	Tot slot een prikkelende brief over gastvrijheid en inclusiviteit, geschreven vanuit Zuid-Afrika. Hoe uitnodigend is de gemeente waar jij lid van bent?
Eerste Paasdag (9 apr.)	Epiloog	Het is Pasen! Vandaag lees je de Epiloog. Hoe kijk je terug op de veertigdagentijd? Wat heb je geleerd van de inzichten en ervaringen van buitenlandse christenen?